



Story Changers: Enhancing Pupils' Social Skills and Enriching Teaching Methods Through Storytelling and Virtual Reality

Intellectual Output:

IO2

Intellectual Output Title:

Creation of the “You Tell” Stories and Relevant Guide

Activity:

A5

Activity Title:

Translation of the “You Tell” Stories

Partner:

MMC



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Coordinated by

MMC Mediterranean
Management Centre

Partners



**Apostolos
Varnavas
Primary School**

Program:	Erasmus+
Key Action:	Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Project Title:	Story Changers: enhancing pupils' social skills and enriching teaching methods through storytelling and virtual reality
Project Acronym:	Story Changers
Project Agreement Number:	2020-1-CY01-KA201-066072
Project Start Date:	01/12/2020
Project End Date:	30/06/2023



Πίνακας Περιεχομένων

Τίτλος της ιστορίας	3
Βασικές πληροφορίες για την ιστορία	3
Κύριο θέμα	3
Δευτερεύοντα θέματα.....	3
Μαθησιακά Αποτελέσματα.....	3
Ομάδες-στόχοι (μαθητές)	3
Άλλες σχετικές πληροφορίες.....	3
Πλαίσιο – σημεία αναφοράς.....	4
Βασικά στοιχεία της ιστορίας	5
Βασικοί ήρωες.....	5
Σκηνικό	5
Περίληψη.....	5
Κείμενο ιστορίας.....	5

Τίτλος ιστορίας

Το ταξίδι των ζώων

Βασικές πληροφορίες ιστορίας

Βασικό θέμα

Φιλία

Δευτερεύοντα θέματα

- Συνεργασία
- Σεβασμός
- Ψυχική ανθεκτικότητα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μέσα από την ιστορία, τα παιδιά αναμένεται να:

- μάθουν να μοιράζονται
- μάθουν να συγχωρούν
- μάθουν λύνουν τις διαφορές τους ειρηνικά
- αποκτήσουν πίστη στη φιλία
- μάθουν πώς να δείχνουν ανιδιοτέλεια
- μάθουν να είναι ειλικρινείς απέναντι στους άλλους
- μάθουν να αποδέχονται τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου
- μάθουν να δείχνουν ενσυναίσθηση
- μάθουν να σέβονται το διαφορετικό, τα όρια του άλλου ατόμου, τις επιθυμίες του κλπ.
- μάθουν να βοηθούν, να αλληλοστηρίζονται με τους συνανθρώπους τους
- μάθουν να συνεργάζονται
- μάθουν συνυπάρχουν αρμονικά

Ομάδα-στόχος (Μαθητές)

Μαθητές 1^{ης}-2^{ας} Τάξης Δημοτικής Εκπαίδευσης



- Μαθητές 3^{ης}-4^{ης} Τάξης Δημοτικής Εκπαίδευσης
- Μαθητές 5^{ης}-6^{ης} Τάξης Δημοτικής Εκπαίδευσης

Άλλες σχετικές πληροφορίες

Πλαίσιο – σημεία αναφοράς

Δίλημμα του Σκαντζόχοιρου

Το δίλημμα του σκαντζόχοιρου είναι μια παραβολή που σχετίζεται με τις προκλήσεις που φέρει η ανθρώπινη οικειότητα. Σύμφωνα με αυτήν, μια κρύα μέρα μια ομάδα σκαντζόχοιρων προσπαθούν να πλησιάσουν ο ένας τον άλλο για να ζεσταθούν. Ωστόσο, όταν το κάνουν, τραυματίζουν ο ένας τον άλλο με τα αιχμηρά τους αγκάθια και επομένως πρέπει να απομακρυνθούν. Παρόλο που όλοι οι σκαντζόχοιροι μοιράζονται την επιθυμία για αμφίδρομη επικοινωνία, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί. Ο Άρθουρ Σοπενχάουερ και ο Σίγκμουντ Φρόντ χρησιμοποίησαν αυτή την αναλογία για να περιγράψουν το πώς αντιλαμβάνονται την κατάσταση στην οποία περιέρχεται ένα άτομο όταν καλείται να αναπτύξει κάποια σχέση με άλλα. Το δίλημμα του σκαντζόχοιρου υπονοεί ότι παρά την καλή θέληση, η ανθρώπινη οικειότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αμφίδρομη βλάβη, και ως αποτέλεσμα προκύπτει σκεπτικισμός και ρηχές σχέσεις. Με το δίλημμα αυτό προτείνεται πως κάποιος πρέπει να είναι μετριοπαθής στις σχέσεις του με άλλους, τόσο από προσωπικό συμφέρον όσο και από φροντίδα για τους άλλους. Το δίλημμα του σκαντζόχοιρου χρησιμοποιείται για να εξηγήσει την εσωστρέφεια και την τάση για απομόνωση.

Henry (2015, Ταινία Εικονικής Πραγματικότητας)

Ο Henry είναι ένας σκαντζόχοιρος που δεν έχει φίλους γιατί του αρέσει να αγκαλιάζει τους πάντες. Ο Henry βρίσκεται στο σπίτι του στα γενέθλιά του, στενοχωρημένος που είναι μόνος του. Ανάβει το κεράκι στην τούρτα του, κάνει μια ευχή και το φυσάει. Τότε μια ομάδα από μπαλόνια σε σχήμα ζώων ζωντανεύουν και αρχίζουν να πετάνε στο δωμάτιο, ενώ ένα από αυτά πλησιάζει τον Henry και προσπαθεί να τον αγκαλιάσει. Μόλις ο Henry το αγκαλιάζει, το μπαλόνι σκάει. Τα υπόλοιπα μπαλόνια τρομοκρατημένα βγαίνουν έξω από το σπίτι, αφήνοντας μόνο του τον Henry. Λίγο αργότερα, τα μπαλόνια επιστρέφουν φέρνοντας μαζί τους μια χελώνα. Η χελώνα αγκαλιάζει τον Henry χωρίς να πληγωθεί από τα αγκάθια του και ο Henry είναι και πάλι χαρούμενος.

Βασικά στοιχεία ιστορίας

Βασικοί ήρωες

- Σκαντζόχοιρος
- Κάστορας
- Τίγρη
- Γαϊδούρι
- Αετός
- Γουρούνι

Σκηνικό

- Πλανήτης των ζώων
- Μπλε ήπειρος
- Κόκκινη ήπειρος
- Πράσινος Ωκεανός

Περίληψη

Στον πλανήτη των ζώων η Επιτροπή των Σοφών αποφασίζει να αναθέσει σε μια ομάδα Επίλεκτων να ταξιδέψουν στην Κόκκινη Ήπειρο. Ανάμεσα στους Επίλεκτους βρίσκεται ο σκαντζόχοιρος, ο οποίος δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στην ομάδα. Θα δεχθεί τη φιλία του κάστορα ή θα μείνει μόνος στο ταξίδι;

Κείμενο ιστορίας

Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα στον πλανήτη των ζώων! Έχει μόλις αρχίσει να ξημερώνει και ο ελέφαντας βρίσκεται ήδη στην πλατεία με τις μπανανιές για το μεγάλο κάλεσμα. Σηκώνει τη μακριά του προβοσκίδα και βγάζει μια εκκοφαντική στριγκλιά! Τα ζώα βγαίνουν γρήγορα από τις φωλιές και τα καταλύματά τους και μαζεύονται σύσσωμα στην πλατεία... Όλοι ανυπομονούν να ακούσουν την ανακοίνωση της Επιτροπής των Σοφών που περιμένουν εδώ και μέρες.

Στο βήμα ανεβαίνει το γουρούνι, ο πρόεδρος της Επιτροπής των Σοφών. «Αγαπητοί συμπολίτες», λέει, «η Επιτροπή των Σοφών συνεδρίαζε μέρα-νύχτα όλη την εβδομάδα για να αποφασίσει πώς η Πολιτεία

θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ και καιρό. Όπως γνωρίζετε, οι συνθήκες στην Μπλε Ήπειρο δεν μας επιτρέπουν πια να ζούμε με άνεση και ασφάλεια: η στάθμη του νερού της θάλασσας όλο και ανεβαίνει, τα ζώα πολλαπλασιάζονται και δεν υπάρχει πλέον αρκετός χώρος και τροφή για όλους μας. Η Επιτροπή των Σοφών έκρινε ότι η μόνη λύση είναι κάποια ζώα να μετοικήσουν στην Κόκκινη Ήπειρο. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει πρώτα μια επίλεκτη ομάδα να πάει εκεί για να προετοιμάσει το έδαφος. Τις προηγούμενες μέρες, σας ζητήσαμε όσοι είστε πρόθυμοι να ζήσετε μια μοναδική περιπέτεια να συμπληρώσετε μια αίτηση. Εξετάσαμε λοιπόν όλες τις αιτήσεις και καταλήξαμε κάπου. Είστε όλοι έτοιμοι να ακούσετε τι αποφασίσαμε;»

«Ναι!!!» φώναξαν τα ζώα με μια φωνή.

«Ωραία! Ήρθε η στιγμή να ανακοινώσουμε τα ονόματα των Επίλεκτων! Πάμε λοιπόν! Οι Επίλεκτοι που θα ταξιδέψουν πρώτοι στην Κόκκινη Ήπειρο είναι: η τίγρη, το γαϊδούρι, ο κάστορας, ο αετός, και ο σκαντζόχοιρος!»

Στο άκουσμα αυτής της απόφασης, κάποια ζώα αναστέναξαν με απογοήτευση ή και – τα πιο δειλά – με ανακούφιση, ενώ άλλα άρχισαν να διαμαρτύρονται: «Αίσχος!», «Αυτό είναι άδικο!», «Είστε για γέλια!».

«Αυτά τα ζώα επιλέγηκαν προσεκτικά από την Επιτροπή με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα οποία θα συμβάλουν στο να στεφθεί με επιτυχία η αποστολή των ζώων στην Κόκκινη Ήπειρο», είπε με σταθερή φωνή και σοβαρό ύφος το γουρούνι.

«Μας δουλεύετε;» ακούγεται ξαφνικά η βροντερή φωνή του λιονταριού. «Σε τι μπορεί να βοηθήσει ασ πούμε αυτό το μικρό, αγκαθωτό πλάσμα με τη μυτερή μουσούδα;» είπε κοιτάζοντας με δυσπιστία τον σκαντζόχοιρο.

«Ο σκαντζόχοιρος είναι ιδανικός για την αποστολή μας. Είναι μικρό αλλά σοφό ζώο με μοναδικό αγκαθωτό περίβλημα, με δυνατό ένστικτο και άλλες πολλές αρετές. Η τίγρη επιλέγηκε για την ταχύτητα και τη μαχητικότητά της, το γαϊδούρι για τη δύναμη και την υπομονή του, ο αετός για τη εξαιρετική του όραση και τις οργανωτικές του ικανότητες, και ο κάστορας για την εξυπνάδα και τη μεθοδικότητά του. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες σας, όμως θα δείτε που τελικά κάναμε την καλύτερη επιλογή για τους Επίλεκτους!», του απαντάει με σιγουριά το γουρούνι. «Τώρα παρακαλώ όλους τους Επίλεκτους να έρθουν μπροστά» συνεχίζει.



Η τίγρη, το γαϊδούρι, ο αετός και ο κάστορας τρέχουν με ενθουσιασμό μπροστά στο βάθρο. Ο σκαντζόχοιρος πάλι, κάνει δύο βήματα μπροστά και κοντοστέκεται. Είναι διστακτικός, έχοντας ακούσει το σχόλιο του λιονταριού.

«Συγχαρητήρια, μπράβο σε όλους!», λέει το γουρούνι στους Επίλεκτους που πήγαν μπροστά. «Είμαστε σίγουροι ότι θα μας βγάλετε ασπροπρόσωπους! Είναι όλοι εδώ όμως; Μού φαίνεται ότι κάποιος απουσιάζει! Μα πού είναι ο σκαντζόχοιρος; Γιατί δεν έχει έρθει μπροστά;»

«Ε βέβαια, πήγε και κρύφτηκε!». «Σκαντζόχοιρε, πήγαινε μπροστά, τι φοβάσαι;», «Να, είδατε; Η ένταξη του σκαντζόχοιρου στους Επίλεκτους ήταν ξεκάθαρα λανθασμένη!», ακούγονται οι φωνές των άλλων ζώων.

Τελικά, δειλά δειλά ο σκαντζόχοιρος πηγαίνει μπροστά, κατακόκκινος από ντροπή για τα σχόλια που ακούγονται.

«Καλωσήρθες μικρέ σκαντζόχοιρε! Περιμένουμε πολλά από σένα!», του λέει χαμογελώντας το γουρούνι, και προς όλους τους Επίλεκτους «σας έχουμε φέρει εξοπλισμό, έναν χάρτη και τρόφιμα. Είστε έτοιμοι να αναχωρήσετε;». «Πανέτοιμοι!» απαντούν οι Επίλεκτοι.

Το γαϊδούρι φορτώνεται με όλο τον εξοπλισμό και τα τρόφιμα, ο αετός έχει αρχίσει να κάνει κύκλους πάνω από τους Επίλεκτους κρατώντας με τα νύχια του τον χάρτη, ενώ η υπόλοιπη ομάδα ετοιμάζεται να διασχίσει το Δάσος των Ευκαλύπτων. Όλοι φαίνονται πολύ ενθουσιασμένοι! «Τι φοβερή περιπέτεια μάς περιμένει!», αναφωνεί η τίγρη. «Ανυπομονώ να δω καινούργια μέρη!», λέει το γαϊδούρι. «Δε βλέπω την ώρα να μπούμε στο δάσος!» λέει ο κάστορας.

Μόνο ο σκαντζόχοιρος δείχνει να νιώθει άβολα και κάθετα αμίλητος. «Ει, σκαντζόχοιρε, θα μιλήσεις κι εσύ καμιά φορά; Ή έτσι θα την βγάλεις σε όλο το ταξίδι;» του λέει γελώντας δυνατά ο αετός.

Ο σκαντζόχοιρος δεν ξέρει πώς να αντιδράσει και τι να πει γιατί δεν έχει συνυπάρξει ξανά με αυτά τα ζώα. Όταν συμπλήρωσε την αίτησή του, δεν περίμενε καν να τον επιλέξουν. «Ήταν λάθος μου που έκανα την αίτηση! Πώς θα ταιριάξω τώρα εγώ με όλους αυτούς; Οι μοναδικοί μου φίλοι τόσα χρόνια ήτανε όλοι τους σκαντζόχοιροι! Άντε να έκανα παρέα και με κανένα ποντίκι που τύχαινε να βρίσκεται κοντά στη σπηλιά μου. Καλά καθόμουν ήσυχος στη σπηλιά μου, πού πάω να μπλέξω τώρα;».

Η πρώτη, ενστικτώδης αντίδρασή του είναι να μετατραπεί σε μια αγκαθωτή μπαλίτσα! Αυτό κάνει κάθε φορά που νιώθει άβολα, είτε γιατί φοβάται, είτε γιατί ντρέπεται.



Τα άλλα ζώα ξαφνιάζονται! «Τι είναι τώρα πάλι αυτό;» λέει ο αετός. Δεν έχουν ιδέα τι έχει συμβεί στον σκαντζόχοιρο. Και πώς να ξέρουν άλλωστε; Αφού ποτέ δεν έκαναν παρέα με σκαντζόχοιρους. «Τι να την κάνουμε τώρα αυτήν την μπάλα;» λέει η τίγρη και κάνει να πιάσει τον σκαντζόχοιρο. «Άουτς! Είναι πολύ μυτερά τα αγκάθια του!».

Τι απαντάει ο κάστορας;

1. «Σίγουρα δεν μπορούμε να τον αφήσουμε εδώ, θα έχουμε μπλεξίματα με την Επιτροπή των Σοφών. Εκείνοι τον έχουν επιλέξει. Καλύτερα να τον βάλουμε μαζί με τα άλλα πράγματά μας πάνω στο γαϊδουράκι και να προχωρήσουμε».

Πήγαινε στη σελίδα 9

2. «Μήπως να προσπαθήσουμε να τον κάνουμε να λυθεί και να μας πει ο ίδιος τι θέλει να κάνει; Μπορεί να έχει μετανιώσει και να μη θέλει πια να έρθει μαζί μας».

Πήγαινε στη σελίδα 11



«Θα τον αρπάξω με τα νύχια μου εγώ που δε θα πονέσω», λέει ο αετός και πιάνει τον σκαντζόχοιρο και τον ρίχνει στο καλάθι με τα πράγματα, «τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε!» συνεχίζει.

Έτσι λοιπόν, οι Επίλεκτοι ξεκινούν την πορεία τους στο Δάσος των Ευκαλύπτων μέχρι που βραδιάζει.

«Καλύτερα να σταματήσουμε για σήμερα. Πόσο πεινάω! Κάστορα, φέρε το βραδινό μας να φάμε επιτέλους!» λέει η τίγρη.

Ο αετός, ενώ ακόμη καταβροχθίζει ένα μεγάλο κομμάτι τυρί, λέει «Επιτέλους φάγαμε! Θα κοιμηθώ σαν πουλάκι απόψε!».

«Πολύ ωραίο το φαγητό μας, ευχαριστούμε κάστορα!» λέει το γαϊδούρι.

Την ίδια ώρα, ο σκαντζόχοιρος, που εξακολουθεί να έχει τη μορφή μπάλας, λέει χαμηλόφωνα, χωρίς να τον ακούει κανείς: «Εγώ να δείτε πώς πεινάω! Ούτε που θυμούνται οι άλλοι ότι είμαι κι εγώ εδώ! Αν βγω από την μπάλα μου τώρα, σίγουρα θα με κοροϊδέψουν! Πάει... νηστικός θα κοιμηθώ!».

Οι υπόλοιποι Επίλεκτοι τελειώνουν με το δείπνο τους και ετοιμάζονται να πάνε για ύπνο.

«Ήρθε η ώρα να πάμε να ξεκουραστούμε! Ευτυχώς μάς έχει στρώσει ήδη ο κάστορας! Καληνύχτα, Επίλεκτοι!» λέει ο αετός.

«Καληνύχτα!» απαντάνε οι υπόλοιποι Επίλεκτοι ξαπλώνοντας στα στρώματά τους ευχαριστημένοι, με γεμάτα στομάχια.

Όταν έχουν όλοι πια κοιμηθεί, ο σκαντζόχοιρος σηκώνεται και, περπατώντας στις μύτες των ποδιών του, φτάνει στο καλάθι με τα τρόφιμα. Αρπάζει κρυφά ένα κομμάτι ψωμί και τυρί και χρουπ! το δαγκώνει! «Μμμ, επιτέλους, έβαλα κι εγώ κάτι στο στομαχάκι μου!», λέει.

Κι ενώ ακόμα μασουλάει, τον πιάνει στα πράσα ο κάστορας! «Ποιος είναι εκεί; Επ, σε έπιασα! Τι κάνεις εκεί, μικρό σκαντζοχοιράκι;»

Πώς απαντάει ο σκαντζόχοιρος;

1. «Σε παρακαλώ, κάστορα, μην πεις στους υπόλοιπους ότι με είδες! Θα σου δώσω για αντάλλαγμα λίγη από τη ζάχαρη που μεταφέρω στο πουγκί μου! Μου την έδωσε η μαμά μου πριν φύγω για να την χρησιμοποιήσω σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης!».



Πήγαινε στη σελίδα 14

2. «Σε παρακαλώ, κάστορα, μην πεις στους υπόλοιπους ότι με είδες! Δεν ένιωθα άνετα να καθίσω να φάω μαζί σας πριν. Τουλάχιστον προσπάθησα να φάω μόνο το μερίδιο που μου αναλογούσε».

Πήγαινε στη σελίδα 15



«Δεν είναι κακή ιδέα. Ας του μιλήσει κάποιος. Εγώ πάντως δεν ασχολούμαι με τέτοια πράγματα!» λέει η τίγρη.

«Σκαντζόχοιρε, λύσου από την μπάλα σου αλλιώς δε θα σε πάρουμε μαζί μας!» λέει το γαϊδούρι.

«Αποφάσισε αν θες να έρθεις, μικρέ σκαντζόχοιρε, και γρήγορα! Δε θα κουβαλάμε μια μικρή, αγκαθωτή μπάλα σε όλη τη διαδρομή μέχρι την Κόκκινη Ήπειρο αν δεν έχεις σκοπό να μας βοηθήσεις!» λέει ο αετός.

«Έλα, μικρέ σκαντζοχοιράκο, λύσου, σε θέλουμε μαζί μας!» του λέει ο κάστορας, και πιο χαμηλόφωνα, αφού τον πλησιάζει – σε ασφαλή απόσταση όμως γιατί με τίποτα δε θα ήθελε να τον τρυπήσει με τα αγκάθια του! «Τι έπαθες; Γιατί έγινες μπάλα; Θέλω πολύ να μάθω πώς το κάνεις αυτό! Βγες να μου πεις!».

«Τι θέλει τώρα αυτός; Γιατί προσπαθεί να με πείσει να βγω; Σίγουρα δε θέλει το καλό μου!» σκέφτεται ο σκαντζόχοιρος ενώ είναι ακόμα τυλιγμένος στην μπάλα του.

«Έλα, βγες! Θα σε προσέχω εγώ!» του λέει ο κάστορας.

«Ναι, καλά, θες να με πείσεις να βγω για να με κοροϊδέψεις μαζί με τους άλλους!» λέει ο σκαντζόχοιρος.

«Όχι, το υπόσχομαι! Βγες εσύ και θα δεις που θα γίνουμε φίλοι!»

Πώς απαντάει ο σκαντζόχοιρος στον κάστορα;

1. «Βγαίνω μόνο και μόνο γιατί με επέλεξε η Επιτροπή των Σοφών και πρέπει να προσφέρω στην ομάδα και όχι γιατί με παρακάλεσες εσύ!».

Πήγαινε στη σελίδα 12

2. «Εντάξει, θα βγω και γιατί πρέπει να βοηθήσω την ομάδα και γιατί μου το ζητάς! Σε ευχαριστώ που με στηρίζεις».

Πήγαινε στη σελίδα 16

Ο σκαντζόχοιρος λύνεται από την μπάλα του επιτέλους!

«Μπα! Είδαμε επιτέλους το πρόσωπό του! Γιατί τυλιγεςαι σε μπάλα μικρέ σκαντζόχοιρε; Πάντως εγώ δεν έχω δει άλλο ζώο να παίρνει αυτή τη μορφή!» λέει η τίγρη.

«Το κάνουμε αυτό εμείς οι σκαντζόχοιροι μερικές φορές! Τυλιγόμαστε σε μπάλα και πιέζουμε τα αγκάθια μας να γίνουν πιο μυτερά όταν είμαστε μπροστά σε κάποιον εχθρό! Τώρα μάλλον το έπαθα αυτό γιατί ένιωσα περίεργα που ήμουν με ζώα που δεν γνωρίζω!» λέει ο σκαντζόχοιρος, κατακόκκινος από ντροπή.

«Άρα έγινες μπάλα γιατί μας φοβάσαι! Χαχα, είσαι πολύ δειλός!» του λέει το γαϊδούρι.

«Πλάκα έχει όλο αυτό που σου συμβαίνει, όμως μην το ξανακάνεις! Όρεξη έχουμε τώρα να κουβαλάμε μια μπάλα με αγκάθια που δεν κάνει τίποτα!» λέει ο αετός.

Ο σκαντζόχοιρος σκύβει το κεφάλι του ντροπιασμένος και στενοχωρημένος με αυτά που άκουσε και ακολουθεί την υπόλοιπη ομάδα που έχει αρχίσει ήδη να προχωράει. «Μάλλον γι' αυτούς είμαι απλώς ένας περίεργος. Σίγουρα με θεωρούν βάρος στην ομάδα», μονολογεί.

Οι Επίλεκτοι προχωρούν στο Δάσος των Ευκαλύπτων μέχρι που βραδιάζει.

«Καλύτερα να σταματήσουμε για σήμερα. Πόσο πεινάω! Κάστορα, φέρε το βραδινό μας να φάμε!» λέει η τίγρη.

«Πώς θα μοιράσουμε το φαγητό;» λει ο αετός.

«Θα πάρει ο καθένας το μερίδιο που του αναλογεί σύμφωνα με το μέγεθός του και τις ανάγκες του. Εμένα ας πούμε που είμαι μεγαλόσωμος και κουβαλώ όλα τα πράγματα, δε μου αξίζει μια μεγάλη μερίδα;» λέει το γαϊδούρι.

«Ναι, έτσι πρέπει να γίνει, θα πάρει ο καθένας ό,τι του αναλογεί» λέει η τίγρη.

«Πολύ ωραία... άρα εγώ κι εσύ θα πάρουμε τις μικρότερες μερίδες!» λέει ο κάστορας στον σκατζόχοιρο χαμηλόφωνα. «Φοβάμαι ότι δε θα χορτάσουμε σήμερα...».

Ο σκαντζόχοιρος όμως δεν ανησυχεί τόσο... Σήμερα έμενε πάντα τελευταίος στη διαδρομή και μάζευε φρούτα σε όλη τη διάρκειά της χωρίς να τον έχουν δει οι υπόλοιποι!



Ο σκαντζόχοιρος είναι σε δίλημμα για το τι θα κάνει με τα φρούτα.

1. «Μπορώ να μοιραστώ τα φρούτα με τον κάστορα που προσπάθησε τουλάχιστον να είναι φιλικός απέναντί μου. Εμείς οι δύο φάγαμε το μικρότερο μερίδιο έτσι κι αλλιώς. Όταν θα έχουν κοιμηθεί οι υπόλοιποι, θα τον ξυπνήσω για να πάμε να τα φάμε οι δυο μας!».

Πήγαινε στη σελίδα 16

2. «Θα κρατήσω τα φρούτα για μένα. Μόνος μου τα μάζεψα στο κάτω κάτω! Το σημαντικό είναι να είμαι εγώ χορτάτος. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν άλλο».

Πήγαινε στη σελίδα 18



«Γιατί να θέλω να πάρω τη ζάχαρή σου; Κράτα την για σένα!», λέει ο κάστορας στον σκαντζόχοιρο.

«Σε παρακαλώ, πάρε τη ζάχαρη και μην πεις ότι με έπιασες να τρώω κρυφά τη νύχτα!» απαντά ο σκαντζόχοιρος.

«Μα δε θέλω τη ζάχαρή σου για να μην το πω!» διαμαρτύρεται ο κάστορας.

«Θες να σου δώσω κάτι άλλο; Έχω μόνο το παγούρι μου για το νερό και ένα φυλαχτό από τη γιαγιά μου», λέει με απελπισία ο σκαντζόχοιρος.

«Όχι, δε χρειάζεται να μου δώσεις κάτι για μην μιλήσω!», τον διαβεβαιώνει ξανά ο κάστορας.

«Και πώς θα σιγουρευτώ ότι δε θα αποκαλύψεις στους άλλους ότι με είδες να τρώω;» ρωτάει με αμφιβολία ο σκαντζόχοιρος.

«Σου λέω ότι κατανοώ ότι ένιωθες άβολα και δεν ήθελες να λυθείς από την μπάλα σου για να φας μαζί μας. Σε καταλαβαίνω και γι' αυτό σου υπόσχομαι ότι δε θα πω τίποτα. Δεν είναι αρκετό αυτό;» τον καθησυχάζει ο κάστορας.

«Μα χωρίς να σου δώσω κάτι;» ξαναρωτάει με έκπληξη ο σκαντζόχοιρος.

«Το μόνο που θέλω από σένα είναι να με εμπιστευτείς. Είναι ο μοναδικός τρόπος να περάσουμε καλά σε αυτό το ταξίδι.»

«Χμ, εντάξει... Ελπίζω να κρατήσεις τον λόγο σου.»

Πήγαινε στη σελίδα 16



Ο κάστορας τον καθησυχάζει λέγοντάς του «Μην ανησυχείς, μικρέ σκαντζόχοιρε, δε θα το πω σε κανέναν! Καταλαβαίνω ότι ένιωθες άβολα και δεν ήθελες να καθίσεις να φας μαζί μας. Κάναμε κι εμείς λάθος που δεν σε θυμηθήκαμε και δε σου είπαμε να λυθείς και να έρθεις να φας! Συγγνώμη!»

«Σε ευχαριστώ, κάστορα, που μου δείχνεις τόση κατανόηση και καλοσύνη! Χαίρομαι πολύ που ξέρω ότι έχω κάποιον στην ομάδα στον οποίο μπορώ να στηριχθώ!» απαντάει με ανακούφιση ο σκαντζόχοιρος.

Πήγαινε στη σελίδα 16



Το επόμενο πρωί, όλοι οι Επίλεκτοι, μαζί και ο σκαντζόχοιρος, τρώνε το πρωινό τους και συζητάνε για το πώς θα συνεχίσουν το ταξίδι τους.

«Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο τέρμα του Δάσους των Ευκαλύπτων. Από εδώ και πέρα, μάς περιμένει ένα ακόμα πιο δύσκολο ταξίδι. Έχει έρθει η στιγμή που πρέπει να διασχίσουμε τον Πράσινο Ωκεανό και πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα το κάνουμε. Έχουμε δύο επιλογές. Μπορούμε να ταξιδέψουμε είτε με βάρκα, είτε με αερόστατο. Τι λέτε; Να ψηφίσουμε ποιο από τα δύο προτιμάμε;» λέει η τίγρη.

«Εγώ πάντως δεν μπορώ να ταξιδέψω με τη βάρκα! Με πιάνει ναυτία στο νερό!», λέει με παράπονο το γαϊδούρι.

«Κι εγώ προτιμώ το αερόστατο παρά τη βάρκα! Δε θα ήθελα με τίποτα να πέσουμε σε τρικυμία», λέει ο κάστορας.

«Εγώ πουλί είμαι, τον ουρανό θα προτιμήσω βέβαια! Ψηφίζω το αερόστατο!», λέει ο αετός.

«Κι εγώ προτιμώ το αερόστατο, όμως υπάρχει ένα θέμα με τον σκαντζόχοιρο αν το επιλέξουμε! Δε μου φαίνεται πολύ ασφαλές να βάλουμε τον σκαντζόχοιρο σε ένα μπαλόνι γεμάτο αέρα! Φανταστείτε να γίνει μπάλα, να έχει αναταράξεις, να πεταχτεί ψηλά και να μας σκάσει το αερόστατο με τα αγκάθια του!» λέει η τίγρη.

«Σωστά! Υπάρχει κίνδυνος να μας σκάσει το αερόστατο!», συμφωνεί ο αετός.

«Ναι, όμως αν πάμε με τη βάρκα, πώς θα έρθει το γαϊδούρι που το πιάνει ναυτία;» λέει ο κάστορας.

«Είναι πολύ σημαντικό για μας να είναι καλά το γαϊδούρι, γιατί έχει βασικό ρόλο στην ομάδα, αφού μας κουβαλάει τα πράγματα! Δεν έχουμε παρά να επιλέξουμε το αερόστατο που προτιμάει το γαϊδούρι!», λέει η τίγρη.

«Και με τον σκαντζόχοιρο τι θα γίνει;» λέει το γαϊδούρι και όλοι γυρνάνε και κοιτάνε τον σκαντζόχοιρο.

Ο σκαντζόχοιρος παίρνει θάρρος και λέει «Μην ανησυχείτε, σας έχω εγώ τη λύση: μπορώ να πάω μόνος μου με τη βάρκα, αφού φοβάστε να με βάλετε στο αερόστατο!».

Τότε παρεμβαίνει ο κάστορας και λέει «Δε θα σε αφήσω να πας μόνος σου με τη βάρκα, θα έρθω μαζί σου!».



Πώς απαντά ο σκαντζόχοιρος;

1. «Σε ευχαριστώ για την προσφορά, κάστορα, όμως προτιμώ να πάω μόνος μου!». Και χαμηλόφωνα «είμαι σίγουρος ότι ο κάστορας προσφέρθηκε να με βοηθήσει για να φανεί καλός στους άλλους και για να μη με αφήσει να αποδείξω ότι μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνος μου!».

Πήγαινε στη σελίδα 20

2. «Σε ευχαριστώ για την προσφορά, κάστορα, θα χαρώ πολύ αν έρθεις μαζί μου, αν συμφωνούν βέβαια και οι υπόλοιποι!».

Πήγαινε στη σελίδα 22



Το επόμενο πρωί, όλοι οι Επίλεκτοι, μαζί και ο σκαντζόχοιρος, τρώνε το πρωινό τους και συζητάνε για το πώς θα συνεχίσουν το ταξίδι τους.

«Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο τέρμα του Δάσους των Ευκαλύπτων. Από εδώ και πέρα, μάς περιμένει ένα ακόμα πιο δύσκολο ταξίδι. Έχει έρθει η στιγμή που πρέπει να διασχίσουμε τον Πράσινο Ωκεανό και πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα το κάνουμε. Έχουμε δύο επιλογές. Μπορούμε να ταξιδέψουμε είτε με βάρκα, είτε με αερόστατο. Τι λέτε; Να ψηφίσουμε ποιο από τα δύο προτιμάμε;» λέει η τίγρη.

«Εγώ πάντως δεν μπορώ να ταξιδέψω με τη βάρκα! Με πιάνει ναυτία στο νερό!», λέει με παράπονο το γαϊδούρι.

«Κι εγώ προτιμώ το αερόστατο παρά τη βάρκα! Δε θα ήθελα με τίποτα να πέσουμε σε τρικυμία», λέει ο κάστορας.

«Εγώ πουλί είμαι, τον ουρανό θα προτιμήσω βέβαια! Ψηφίζω το αερόστατο!», λέει ο αετός.

«Κι εγώ προτιμώ το αερόστατο, όμως υπάρχει ένα θέμα με τον σκαντζόχοιρο αν το επιλέξουμε! Δε μου φαίνεται πολύ ασφαλές να βάλουμε τον σκαντζόχοιρο σε ένα μπαλόνι γεμάτο αέρα! Φανταστείτε να γίνει μπάλα, να έχει αναταράξεις, να πεταχτεί ψηλά και να μας σκάσει το αερόστατο με τα αγκάθια του!» λέει η τίγρη.

«Σωστά! Υπάρχει κίνδυνος να μας σκάσει το αερόστατο!», συμφωνεί ο αετός.

«Ναι, όμως αν πάμε με τη βάρκα, πώς θα έρθει το γαϊδούρι που το πιάνει ναυτία;» λέει ο κάστορας.

«Είναι πολύ σημαντικό για μας να είναι καλά το γαϊδούρι, γιατί έχει βασικό ρόλο στην ομάδα, αφού μας κουβαλάει τα πράγματα! Δεν έχουμε παρά να επιλέξουμε το αερόστατο που προτιμάει το γαϊδούρι!», λέει η τίγρη.

«Και με τον σκαντζόχοιρο τι θα γίνει;» λέει το γαϊδούρι και όλοι γυρνάνε και κοιτάνε τον σκαντζόχοιρο.

Ο σκαντζόχοιρος παίρνει θάρρος και λέει «Μην ανησυχείτε, σας έχω εγώ τη λύση: μπορώ να πάω μόνος μου με τη βάρκα, αφού φοβάστε να με βάλετε στο αερόστατο!».

Τότε παρεμβαίνει το γαϊδούρι και λέει «Μήπως πρέπει να πάει και κάποιος άλλος με τη βάρκα μαζί με τον σκαντζόχοιρο;».

«Μα δε θα είναι τελείως μόνος του, θα έχει τον γλάρο που οδηγεί τη βάρκα. Εκτός κι αν θέλει κάποιος από σας να τον συνοδεύσει. Εγώ πάντως θα πάω με το αερόστατο», λέει η τίγρη.



«Εγώ θα μπορούσα να πάω μαζί του, όμως μού φαίνεται ότι ο σκαντζόχοιρος δε θέλει την παρέα μου», λέει ο κάστορας κοιτώντας με παράπονο τον σκαντζόχοιρο.

Πώς απαντάει ο σκαντζόχοιρος;

1. «Δεν είναι ότι δεν θέλω την παρέα σου, απλώς δε θέλω να σας ταλαιπωρώ! Αν συμφωνούν και οι υπόλοιποι, μπορείς να έρθεις μαζί μου».

Πήγαινε στη σελίδα 22

2. «Η αλήθεια είναι ότι προτιμώ να πάω μόνος μου. Θα έχω τον γλάρο για παρέα» και χαμηλόφωνα «δεν τον έχω ανάγκη τον κάστορα, είναι η ευκαιρία μου να αποδείξω ότι μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνος μου!»

Πήγαινε στη σελίδα 20



«Ωραία λοιπόν, αγαπητέ σκαντζόχοιρε! Αφού θες να πας μόνος σου, προχώρα προς την κατεύθυνση που ανατέλλει ο ήλιος για να φτάσεις στο μικρό λιμάνι. Εκεί θα συναντήσεις τον γλάρο που θα σε πάει με τη βάρκα στην Κόκκινη Ήπειρο. Εμείς θα σε βρούμε εκεί! Καλό ταξίδι!» λέει η τίγρη στον σκαντζόχοιρο, και γυρνώντας στους υπόλοιπους Επίλεκτους «εσείς ακολουθείστε με να πάμε στο ξέφωτο για να πάρουμε το αερόστατο!».

«Αντίο, τα λέμε στην Κόκκινη Ήπειρο», απαντάει ο σκαντζόχοιρος.

Οι Επίλεκτοι προχωρούν προς το ξέφωτο και ο σκαντζόχοιρος πηγαίνει μόνος του στο μικρό λιμάνι. Εκεί τον υποδέχεται ο γλάρος: «Καλωσήρθες μικρέ! Είσαι στους Επίλεκτους; Έλαβα μήνυμα από την Επιτροπή των Σοφών να είμαι έτοιμος να μεταφέρω τους Επίλεκτους στην Κόκκινη Ήπειρο μέσω του Πράσινου Ωκεανού».

«Ναι, είμαι ένας από τους Επίλεκτους, όμως θα ταξιδέψω μόνος μου. Οι υπόλοιποι θα ταξιδέψουν με αερόστατο και θα συναντηθούμε όλοι μαζί πάλι στην Κόκκινη Ήπειρο» απαντάει ο σκαντζόχοιρος.

«Χμ, περίεργο που σε άφησαν μόνο σου. Είναι μεγάλο και δύσκολο το ταξίδι που σε περιμένει. Ελπίζω να είσαι θαρραλέος! Ας μη χάνουμε άλλο χρόνο όμως, πάμε!» του λέει ο γλάρος και τον οδηγεί στη βάρκα.

Ο γλάρος αναλαμβάνει το τιμόνι, ενώ ο σκαντζόχοιρος κάθεται στην πρύμνη της βάρκας και κοιτάζει τον ορίζοντα. Επικρατεί πλήρης ησυχία και ο σκαντζόχοιρος έχει βυθιστεί στις σκέψεις του, «Μήπως δεν έπρεπε να αρνηθώ την προσφορά του κάστορα; Πώς θα περάσει το ταξίδι με τόση μοναξιά; Μήπως να ζητήσω από τον γλάρο να με πάει πίσω;».

Ο γλάρος βλέπει τον σκαντζόχοιρο που είναι προβληματισμένος και τον ρωτάει «Τι σου συμβαίνει; Γιατί είσαι τόσο ήσυχος και σκεφτικός;».

«Δεν έχω τίποτα, σκέφτομαι τι θα κάνω όταν πάω στην Κόκκινη Ήπειρο», απαντάει ο σκαντζόχοιρος, μη θέλοντας να αποκαλύψει στον γλάρο ότι έχει αρχίσει να έχει αμφιβολίες αν πήρε τη σωστή απόφαση. Δε θα ήθελε σε καμία περίπτωση να φανεί αδύναμος στα μάτια του!

«Εντάξει, αν θες να μιλήσεις για ό,τι σε προβληματίζει πάντως, εγώ είμαι εδώ! Μπορεί να μην έχω χρόνο για μεγάλες συζητήσεις, αφού πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος για να σε πάω ασφαλή στην Κόκκινη Ήπειρο, όμως μπορώ να σε βοηθήσω αν το χρειαστείς», τον διαβεβαιώνει ο γλάρος.

«Ευχαριστώ, είμαι εντάξει», απαντάει ο σκαντζόχοιρος.



«Κοίτα δεξιά σου, τώρα περνάμε από τα νησιά με τις γιγάντιες ορχιδέες! Βλέπεις πόσο όμορφο είναι το τοπίο;» του λέει ο γλάρος.

«Ωωω είναι μαγευτικό!» λέει ο σκαντζόχοιρος, έχοντας μείνει με το στόμα ανοικτό.

«Πού να δεις σε λίγο που θα περάσουμε από το Νησί των Παπαγάλων!», τον προετοιμάζει γλάρος.

«Δε θα με πιστεύει κανείς όταν θα τους λέω τι είδα στο ταξίδι στη θάλασσα!», λέει με παράπονο ο σκαντζόχοιρος.

«Αυτό είναι το κακό όταν ταξιδεύεις μόνος, μικρέ σκαντζόχοιρε, δεν έχεις κάποιον για να μοιραστείς τη χαρά σου και τις εμπειρίες σου!», του απαντάει ο γλάρος.

«Δεν έχω ανάγκη να μοιραστώ τη χαρά μου, καλύτερα κιόλας που είναι όλη δική μου!»

«Όπως νομίζεις, ελπίζω να βγεις σωστός».

Τα λόγια του γλάρου όμως, τριβέλιζαν το μυαλό του σκαντζόχοιρου «Μήπως θά 'πρεπε να είχα δεχτεί την προσφορά του κάστορα; Μπορεί να έχει δίκαιο ο γλάρος ότι η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν μοιράζεται. Ήταν όμως ειλικρινής ο κάστορας; Ήθελε στα αλήθεια να έρθει μαζί μου ή προσφέρθηκε να έρθει γιατί ήξερε ότι θα αρνηθώ; Ή για να φανεί καλός και γενναίος στους υπόλοιπους; Πώς να περνάνε άραγε οι άλλοι εκεί πάνω;».

Μετά από λίγη ώρα, περνάνε από το Νησί των Παπαγάλων. «Θα ήθελες να πλησιάσω το νησί για να κατέβεις να το δεις από κοντά; Είναι μια μοναδική ευκαιρία να δεις κάτι απίστευτο!» προτείνει ο γλάρος στον σκαντζόχοιρο.

Τι απαντά ο σκαντζόχοιρος;

1. «Ναι, θα το ήθελα! Είναι μια μοναδική ευκαιρία να πάω για μια περιπετειώδη εξερεύνηση μόνος μου!».

Πήγαινε στη σελίδα 25

2. «Ναι, θα το ήθελα! Θες να έρθεις μαζί μου; Όπως εσύ ο ίδιος έχεις πει, οι εμπειρίες είναι ομορφότερες όταν τις μοιράζεσαι!

Πήγαινε στη σελίδα 24



«Ωραία, θα έχετε ο ένας τον άλλον για παρέα! Σκαντζόχοιρε και κάστορα, τώρα εσείς θα προχωρήσετε προς την κατεύθυνση που ανατέλλει ο ήλιος για να φτάσετε στο μικρό λιμάνι. Εκεί θα συναντήσετε τον γλάρο που θα σας πάει με τη βάρκα. Εμείς θα σας βρούμε στην Κόκκινη Ήπειρο! Καλό ταξίδι!» λέει η τίγρη στον σκαντζόχοιρο και στον κάστορα και γυρνώντας στους υπόλοιπους Επίλεκτους «Εσείς ακολουθείστε με να πάμε στο ξέφωτο για να πάρουμε το αερόστατο».

«Αντίο, τα λέμε στην Κόκκινη Ήπειρο», απαντάνε ο κάστορας και ο σκαντζόχοιρος.

Οι Επίλεκτοι προχωρούν προς το ξέφωτο και ο σκαντζόχοιρος με τον κάστορα πηγαίνουν στο μικρό λιμάνι. Εκεί τους υποδέχεται ο γλάρος: «Καλωσήρθατε! Είστε στους Επίλεκτους; Έλαβα μήνυμα από την Επιτροπή των Σοφών να είμαι έτοιμος να μεταφέρω τους Επίλεκτους στην Κόκκινη Ήπειρο μέσω του Πράσινου Ωκεανού».

«Ναι, είμαστε στους Επίλεκτους, όμως μόνο εμείς οι δύο θα ταξιδέψουμε με τη βάρκα. Οι υπόλοιποι θα ταξιδέψουν με το αερόστατο και θα συναντηθούμε όλοι μαζί στην Κόκκινη Ήπειρο» απαντάει ο κάστορας.

«Ωραία! Πάμε λοιπόν!» λέει ο γλάρος και τους οδηγεί στη βάρκα.

Αρχίζει το ταξίδι στη θάλασσα με τον σκαντζόχοιρο, τον κάστορα και τον γλάρο.

Ο γλάρος αναλαμβάνει το τιμόνι, ενώ ο σκαντζόχοιρος και ο κάστορας κάθονται στην πρύμνη της βάρκας και κοιτάνε τον ορίζοντα, κουβεντιάζοντας για την μεγάλη περιπέτεια που τους περιμένει. Ο κάστορας λέει με ενθουσιασμό «Έχω ακούσει ότι υπάρχουν μέρη απίστευτης ομορφιάς στη διαδρομή για την Κόκκινη Ήπειρο! Ανυπομονώ πολύ να δω τα νησιά με τις γιγάντιες ορχιδέες!».

«Πώς τα ξέρεις όλα αυτά; Έχεις ξαναταξιδέψει στον Πράσινο Ωκεανό;» ρωτάει με απορία ο σκαντζόχοιρος.

«Όχι, όμως έχω πολλούς φίλους που έχουν ταξιδέψει με βάρκα στον Πράσινο Ωκεανό! Με τους φίλους μου έχουμε περάσει πολλά απογεύματα περπατώντας και μιλώντας για τον Πράσινο Ωκεανό, την Κόκκινη Ήπειρο, το Χνουδωτό Βουνό, το Μωβ ποτάμι... Μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα από τους φίλους σου όταν έχουν διάθεση να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους! Όταν άκουγα τις διηγήσεις τους, ήταν σαν να ζούσα κι εγώ μαζί τους όλα όσα έλεγαν! Ανυπομονώ όταν γυρίσω πίσω στην Μπλε Ήπειρο να τους περιγράψω όλα αυτά που ζούμε τώρα», λέει ο κάστορας στον σκαντζόχοιρο που τον ακούει με θαυμασμό.



«Απο στιγμή σε στιγμή, φίλοι μου, θα περάσουμε από τα νησιά με τις γιγάντιες ορχιδέες! Ετοιμαστείτε να πάθετε την πλάκα σας με αυτό που θα δείτε!» πετάγεται ο γλάρος που άκουγε την κουβέντα των δύο Επίλεκτων.

Και ξαφνικά εμφανίζονται μπροστά τους δύο νησιά κατάφυτα, με γιγάντιες άσπρες, μωβ και πορτοκαλί ορχιδέες! Ο σκαντζόχοιρος στέκεται με τον κάστορα στην πλώρη της βάρκας, κοιτάζοντας με ανοικτό στόμα το τοπίο! Αυτό που βλέπουν δεν μοιάζει με τίποτα άλλο που έχουν δει στη ζωή τους!

«Θα σας πάω πιο κοντά για να θαυμάσετε καλύτερα το θέαμα!» λέει ο γλάρος.

Οι δύο φίλοι ξετρελαίνονται με αυτό που βλέπουν, και ακόμα και όταν έχουν πια απομακρυνθεί από τα νησιά, εξακολουθούν να μιλάνε για ό,τι είδαν!

«Πού να δείτε και το Νησί των Παπαγάλων! Μας περιμένουν ακόμη πολλά εντυπωσιακά τοπία στη διαδρομή! Ελπίζω να τα χαρείτε!» λέει ο γλάρος, ευχαριστημένος που οι δύο Επίλεκτοι απολαμβάνουν το ταξίδι.

Μετά από λίγη ώρα, περνάνε από το Νησί των Παπαγάλων. «Θα θέλατε να πλησιάσω το νησί για να κατεβείτε να το δείτε από κοντά; Είναι μια μοναδική ευκαιρία να δείτε κάτι απίστευτο!» προτείνει ο γλάρος στους δύο φίλους.

«Ναι, θα το θέλαμε πολύ!» απαντάνε με ένα στόμα ο κάστορας και ο σκαντζόχοιρος.

Πήγαινε στη σελίδα 27



Ο γλάρος του απαντάει «Χαίρομαι πολύ που έχεις σκεφτεί όλα όσα σου έχω πει και έχεις αλλάξει γνώμη! Θα ήθελα πολύ να μοιραστώ αυτή την εμπειρία μαζί σου, όμως δυστυχώς πρέπει να μείνω στη βάρκα για να την προσέχω. Έχω όμως έρθει πολλές φορές στο Νησί των Παπαγάλων και μπορώ να σου δώσω χρήσιμες οδηγίες για το πώς να προχωρήσεις. Θα διασχίσεις τη δασώδη περιοχή με τις φτέρες και θα φτάσεις σε μια λίμνη με νούφαρα. Από εκεί μπορείς να προχωρήσεις προς το ξέφωτο, όπου μπορείς να δεις κάτι παράξενα γλυπτά που έχουν φτιάξει οι δρυοκολάπτες. Θα σου πρότεινα να μην απομακρυνθείς πολύ όμως για να μην χαθείς και για να μην αργήσουμε να ξεκινήσουμε για τη συνέχεια του ταξιδιού μας. Καλό δρόμο, τα λέμε σε λίγο!».

Πήγαινε στη σελίδα 25

Ο σκαντζόχοιρος κατεβαίνει λοιπόν μόνος από τη βάρκα στο Νησί των Παπαγάλων. Το τοπίο είναι μαγευτικό! Ρυάκια, ποτάμια, γιγάντια δέντρα με κλωνιά που σχηματίζουν περίπλοκα σχήματα, λουλούδια που ανοιγοκλείνουν τα πέταλά τους μόλις τα πλησιάσεις! Ο σκαντζόχοιρος περπατάει ανάμεσα στις φτέρες και κάθε λογής εξωτικά φυτά μέχρι που φτάνει στις όχθες μιας γαλαζοπράσινης λίμνης γεμάτης με ανθισμένα νούφαρα. «Τι καλά που θα ήταν αν μπορούσα να τη διασχίσω! Α! Να μια βάρκα! Πώς θα καταφέρω να μπω μέσα και να λύσω το σχοινί όμως; Χρειάζομαι και κάποιον άλλο για να με βοηθήσει! Κρίμα που είμαι μόνος μου!» λέει απογοητευμένος ο σκαντζόχοιρος.

Συνεχίζει να περπατάει στο δάσος, μέχρι που φτάνει στο ξέφωτο με τα γλυπτά των δρυοκολάπτων. Και τι άλλο βλέπει εκεί; Ένα μεγάλο, πολύχρωμο αερόστατο! Και ποιοι είναι μέσα; Οι Επίλεκτοι! «Εί! Παιδιά! Εγώ είμαι, ο σκαντζόχοιρος!» φωνάζει με ενθουσιασμό ο σκαντζόχοιρος τρέχοντας προς το μέρος τους. «Τι κάνετε εσείς εδώ;» τους ρωτάει.

«Ωωω, ο μικρός σκαντζόχοιρος! Πετούσαμε πάνω από το Νησί των Παπαγάλων και αποφασίσαμε να κάνουμε μια στάση για να δούμε το μέρος γιατί φαινόταν πανέμορφο από ψηλά! Εσύ πώς κι από δω; Πώς είναι το ταξίδι στη θάλασσα;» τον ρωτάει ο κάστορας.

«Κι εγώ κατέβηκα από τη βάρκα για να δω το μέρος! Ωραίο είναι το ταξίδι στη θάλασσα. Λίγο μοναχικό όμως».

«Αν θες, μπορώ να συνεχίσω το ταξίδι μαζί σου για να είμαστε παρέα!» του λέει ο κάστορας.

«Να, είδατε; Σας το έλεγα εγώ ότι δε θα άντεχε μόνος του ο σκαντζόχοιρος!», λέει ο αετός.

«Μάλλον έχει κατατρομάξει που είναι μόνος του με τον γλάρο στη βάρκα! Στοιχηματίζω ότι όταν είναι πάνω στη βάρκα είναι συνεχώς μπάλα!» λέει η τίγρη.

«Γιατί τα λέτε αυτά για τον σκαντζόχοιρο; Κάθε άλλο παρά δειλός είναι. Μόνος του προθυμοποιήθηκε να ταξιδέψει με τη βάρκα για να μη θέσει σε κίνδυνο την υπόλοιπη ομάδα. Απλώς χρειαζόταν λίγο χρόνο για να ανοιχτεί σε ζώα που δεν γνωρίζει, γι' αυτό έγινε μπάλα. Ας του δώσουμε μια ευκαιρία να τον γνωρίσουμε καλύτερα! Και στο κάτω-κάτω, όλοι μας τρομάξαμε πολλές φορές στο ταξίδι με το αερόστατο!» και γυρνώντας προς τον σκαντζόχοιρο «Σκαντζόχοιρε, αλήθεια εγώ θα ήθελα να ταξιδέψω μαζί σου με τη βάρκα, αν το θες κι εσύ».



Πώς αντιδρά ο σκαντζόχοιρος;

1. «Ναι, κάστορα, θα το ήθελα να έρθεις κι εσύ στη βάρκα. Σίγουρα το ταξίδι θα γίνει ομορφότερο με έναν φίλο παρέα, κι ας με πουν δειλό οι υπόλοιποι».

Πήγαινε στη σελίδα 30

2. «Σ' ευχαριστώ, κάστορα, όμως προτιμώ να συνεχίσω μόνος μου το ταξίδι. Δεν φοβάμαι καθόλου να είμαι μόνος στη βάρκα. Αν θέλετε ρωτήστε και τον γλάρο· δεν έχω γίνει ούτε μια φορά μπάλα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού!»

Πήγαινε στη σελίδα 29



Ο σκαντζόχοιρος και ο κάστορας κατεβαίνουν από τη βάρκα στο Νησί των Παπαγάλων. Το τοπίο είναι μαγευτικό! Ρυάκια, ποτάμια, γιγάντια δέντρα με κλωνιά που σχηματίζουν περίπλοκα σχήματα, λουλούδια που ανοιγοκλείνουν τα πέταλά τους μόλις τα πλησιάσεις! Περπατάνε ανάμεσα στις φτέρες και κάθε λογής εξωτικά φυτά μέχρι που φτάνουν στις όχθες μιας γαλαζοπράσινης λίμνης γεμάτης με ανθισμένα νούφαρα. Μια μικρή βαρκούλα τους περιμένει εκεί. Ο σκαντζόχοιρος μπαίνει στη βάρκα, ενώ ο κάστορας λύνει το σκοινί με το οποίο είναι δεμένη και πηδάει κι αυτός μέσα!

Διασχίζουν τη λίμνη με τα νούφαρα και φτάνουν στην άλλη όχθη, όπου βρίσκεται το ξέφωτο με τα γλυπτά των δρυοκολάπτων. Και τι να δουν εκεί; Ένα μεγάλο, πολύχρωμο αερόστατο! Και ποιοι είναι μέσα; Οι Επίλεκτοι! «Εί! Παιδιά! Εμείς είμαστε! Ο σκαντζόχοιρος και κάστορας!» φωνάζουν με ενθουσιασμό τρέχοντας προς το μέρος τους. «Τι κάνετε εσείς εδώ;» ρωτάνε τους Επίλεκτους.

«Ωωω, ο μικρός σκαντζόχοιρος και ο κάστορας! Πετούσαμε πάνω από το Νησί των Παπαγάλων και αποφασίσαμε να κάνουμε μια στάση εδώ για να δούμε το μέρος γιατί φαινόταν πανέμορφο από ψηλά! Εσείς πώς κι από δω; Πώς είναι το ταξίδι στη θάλασσα;» τους ρωτάει το γαϊδούρι.

«Κι εμείς σταματήσαμε εδώ για να δούμε το μέρος! Ωραίο είναι το ταξίδι στη θάλασσα. Είναι ευχάριστο που είμαστε παρέα» λέει ο κάστορας.

«Καλά έκανες που πήγες κι εσύ στη βάρκα, δε θα άντεχε να μείνει μόνος του στη βάρκα ο σκαντζόχοιρος!» λέει ο αετός.

«Θα είχε κατατρομάξει αν ήταν μόνος του με τον γλάρο στη βάρκα! Στοιχηματίζω ότι αν ήταν μόνος του στη βάρκα θα είχε γίνει μπάλα!» λέει η τίγρη.

«Γιατί τα λέτε αυτά για τον σκαντζόχοιρο; Τον αδικείτε! Κάθε άλλο παρά δειλός είναι. Μόνος του προθυμοποιήθηκε να ταξιδέψει με τη βάρκα για να μη θέσει σε κίνδυνο την υπόλοιπη ομάδα. Απλώς χρειαζόταν λίγο χρόνο για να ανοιχτεί σε ζώα που δεν γνωρίζει, γι' αυτό είχε γίνει μπάλα. Δώστε του μια ευκαιρία να τον γνωρίσετε καλύτερα! Εσείς δεν έχετε τρομάξει ποτέ στο ταξίδι σας με το αερόστατο;» λέει ο κάστορας υποστηρίζοντας τον σκαντζόχοιρο.

«Ωραία λοιπόν, αφού είναι έτσι τα πράγματα, τότε άφησέ τον να κάνει το υπόλοιπο ταξίδι μόνος του να δούμε αν θα τα καταφέρει. Τι λες, μικρέ σκαντζόχοιρε, είσαι έτοιμος να ταξιδέψεις μόνος;» λέει η τίγρη. «Σκαντζόχοιρε, μην τους ακούς, δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα σε αυτούς! Εγώ δε θέλω να σε αφήσω μόνο σου στη βάρκα!» απαντά με αποφασιστικότητα ο κάστορας.



Πώς αντιδρά ο σκαντζόχοιρος;

1. «Σ' ευχαριστώ, κάστορα, που με υποστηρίζεις και με πιστεύεις, όμως ίσως ήρθε η ώρα που πρέπει να ταξιδέψω μόνος μου. Καλά περάσαμε μέχρι τώρα όμως η αλήθεια είναι ότι δεν σε χρειάζομαι για να φτάσω στην Κόκκινη Ήπειρο. Μπορώ να το κάνω και μόνος μου».

Πήγαινε στη σελίδα 29

2. «Σ' ευχαριστώ, κάστορα, που με υποστηρίζεις και με πιστεύεις. Κι εγώ θέλω να έρθεις μαζί μου στη βάρκα. Εγώ ξέρω ότι το ταξίδι είναι ομορφότερο με έναν φίλο παρέα, κι ας με πουν δειλό οι υπόλοιποι».

Πήγαινε στη σελίδα 30



Ο σκαντζόχοιρος συνεχίζει το ταξίδι στη βάρκα μόνος, έχοντας συντροφιά μόνο τον γλάρο, μόνο τις ώρες που κατεβαίνει από το κατάρτι για να ξεκουραστεί. Περνάνε από μέρη παράξενα, όμορφα αλλά και επικίνδυνα. Τα βράδια που έχει κρύο και τρικυμία κι ο σκαντζόχοιρος κρυώνει και φοβάται, ο γλάρος θέλει να τον αγκαλιάσει για τον προστατεύσει και για να τον ζεστάνει, όμως πάντα κάνει πίσω γιατί τα αγκάθια του σκαντζόχοιρου τσιμπάνε και τον ματώνουν. Κάποιες στιγμές ο σκαντζόχοιρος σκέφτεται πώς θα ήταν το ταξίδι αν είχε δεχτεί να έρθει μαζί του ο κάστορας και μετανιώνει για το πείσμα του. Είναι όμως αργά πια. Έτσι μοναχικά και ήσυχα περνούν οι μέρες και οι νύχτες στη θάλασσα, μέχρι που φτάνει στην Κόκκινη Ήπειρο, για βρει εκεί τους Επίλεκτους, μαζεμένους και μονιασμένους στην παραλία.

ΤΕΛΟΣ



Ο σκαντζόχοιρος και ο κάστορας ανεβαίνουν μαζί στη βάρκα και συνεχίζουν το ταξίδι για την Κόκκινη Ήπειρο. Περνάνε από μέρη παράξενα, όμορφα αλλά και επικίνδυνα. Τα βράδια που έχει κρύο και τρικυμία κι ο σκαντζόχοιρος κρυώνει και φοβάται, ο κάστορας τον αγκαλιάζει, παρόλο που τα αγκάθια του τσιμπάνε. Κι ενώ οι δύο Επίλεκτοι περνούν τις μέρες και τις νύχτες τους στη θάλασσα, το τρυφερό δέρμα κάτω από το απαλό τρίχωμα του κάστορα σκληραίνει από την αλμύρα και τον ήλιο, μέχρι που δεν πονάει άλλο πια όταν αγκαλιάζει τον φίλο του. Κι έτσι, αγκαλιασμένοι και ευτυχισμένοι, γεμάτοι εμπειρίες, έχοντας εκπληρώσει την αποστολή τους, ο κάστορας και σκαντζόχοιρος πατάνε για πρώτη φορά στην Κόκκινη Ήπειρο.

ΤΕΛΟΣ